



DE GESCHIEDENIS VAN ONZE PROVINCIES — LUIK
 4. — Moord op burgemeester La Ruelle (16 April 1637)
LIEBIG PRODUKTEN maken de goede gerechten nog beter

J. Liebig

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde

Liebig Soep „Groenten” is samengesteld uit een „ruiker” van zes groenten, waarvan de fijne smaak harmonisch met deze van 't vleesextract samengaat.

4. — Moord op burgemeester La Ruelle (16 April 1637)

In de XVIe eeuw, kende het prinsbisdom een grote economische opbloei. Rond het einde van die eeuw, bracht het Luikse bekken jaarlijks 100.000 ton steenkool op, terwijl talrijke hoogovens langs Maas, Ourthe en Vesder opgericht werden. In het begin der XVIIe eeuw; groeide Verviers tot een merkwaardig textielcentrum op en Luik was vermaard voor zijn wapensmederijen, zijn glasblazerijen en zijn scheikundige nijverheid.

Van 1581 tot 1723, werd de bisschoppelijke zetel door de familie van Beieren bezet. Maar terwijl de prinsbisschoppen Spanje steunden, beoogden de meeste Luikenars een onzijdigheid die hun handel en nijverheid moest bevoordelen; hun sympathie ging naar Frankrijk. Zo ontstonden te Luik twee partijen: de Chiroux, partijgangers van de prins, en de Grignoux, of democraten. Gedurende de Dertigjarige Oorlog (1618—1648), wist Richelieu de hulp van de Grignoux te verwerven. Vaak werden hun leiders door de Chiroux aangevallen. Zo o.m. in 1637 de door het volk aanbeden burgemeester La Ruelle, die verraderlijk door Graaf de Warfusée, agent van het Spaans bestuur te Brussel, gedood werd. De graaf had de burgemeester op een feest uitgenodigd, liet hem aanhouden en onder zijn ogen vermoorden, terwijl Spaanse soldaten de Luikse verontwaardigde notabelen, die de volksvriend wilden ter hulp snellen, op afstand hielden (zie prentje).